



*Kaalslag langs de Paxlaan bij het NOVA College*

## Nova College is opeens zichtbaar

### Noodkap wegens gevaarlijke situatie

Het leek wel een overval. Met een paar grote machines werden langs de Paxlaan in *no time* de bomen en struiken verwijderd, waardoor achter het hek opeens het Nova College zichtbaar werd. Een kale vlakte met een paar palen, waar kennelijk nieuwe bomen gaan worden geplant. Wijkraad en omwonenden wisten van niks.

Nu wel, want gebiedsbeheerder Michael Ardewijn heeft laten weten dat het een noodgeval betrof. De bomen verkeerden in zeer slechte conditie of waren uitgehold en halfdood. In de bomen zat onder meer de watermerkziekte en stonden geregistreerd als zogenoemde risicobomen. Er bestond zelfs gevaar voor leerlingen en docenten. In elk geval voor hun daar geparkeerde auto's.

Om de vogelliefhebbers gerust te stellen is er vlak voor het snoeien onderzocht of de holtes in de bomen bewoond waren. Dat was niet het geval, en het nest in een van de boomtoppen was er tijdens een storm al uit gewaaid.

Volgens Michel Ardewijn komen er vier soorten iepen terug. De plantgaten daarvoor zijn al gemaakt, inclusief de boompalen. Om de bomen een goede ondergrond te geven is ook de onderbeplanting verwijderd. Daar komen nieuwe heesters te staan.

#### Colofon

Uitgave van de Wijkraad Pax -  
Hoofddorp

Redactie: Gijs Zandbergen  
Ton van Bentem

e-mail: [nieuwsbrief@wijkraadpax.nl](mailto:nieuwsbrief@wijkraadpax.nl)

#### In dit nummer:

- 1) Groen Paxlaan
- 2) Sluiting Vomar?
- 3) Jeu de Boules Pax
- 4) Kellogpad
- 5) Pax Historie 4
- 7) Bedrijven gezocht
- 8) Bibliotheken in Pax
- 9) Tuinkamer kunstgalerie
- 10) Lichtkunst bij fort
- 11) Winkelcentrum historie
- 12) Eten en tafeltennis in de Boerderij

## Vomar gaat per 7 oktober dicht, tenzij.....

**De Vomar sluit op zaterdag 7 oktober zijn deuren en hoopt die volgend jaar mei weer te openen. In de tussentijd werken de vaste personeelsleden in de Vomarfilialen Overbos, Amstelveen en Aalsmeer. Sommige werknemers stoppen ermee, andere hebben ontslag genomen met de garantie dat ze weer terug kunnen keren, zodra de nieuwe Vomar open gaat.**

Dat is althans de bedoeling en projectleider Sander Reekers van Hoorne Vastgoed heeft de wijkraad laten weten dat "alles (nog) volgens planning verloopt". Dit betekent dat in mei 2024 de vernieuwde Vomar opengaat. Het woordje 'nog' duidt er echter op dat daarover nog geen zekerheid bestaat.

Dat wordt bevestigd door Vomar-rayonmanager Alexander Verbree. Hij zegt dat sluiting op 7 oktober weliswaar de bedoeling is, maar voegt daaraan toe dat eerst alle benodigde vergunningen moeten zijn verleend. Zijn die vergunningen er niet, dan blijft Vomar nog gewoon open.

Daar ziet het er nu naar uit. De werknemers van Vomar hadden al eerder gehoord dat de winkel op 26 augustus ging sluiten, sommigen werden daarna overgeplaatst naar een ander filiaal, maar de datum van 26 augustus werd tot hun verrassing verschoven naar 7 oktober. Wellicht krijgen ze binnenkort opnieuw een latere datum te horen, want van een vergunning is nog steeds geen sprake. Over de omgevingsvergunning die Hoorne

Vastgoed in mei zou hebben aangevraagd, is nog steeds geen beslissing genomen. De daarvoor geldende termijn van zes weken is tot nog toe uitgesteld.

Ingewijden menen dat de vertraging mede is ontstaan, doordat de nieuwe Vomar meer grond in beslag neemt dan waarop volgens het bestemmingsplan uit 2015 gebouwd zou mogen worden. Dat zou kunnen betekenen dat eerst een gewijzigd bestemmingsplan ter inzage moet worden gelegd door de gemeente. Dat kan een langdurige vertraging veroorzaken.

Daarnaast is er nog het probleem van de bevoorrading met vrachtauto's die door een smal, voor vrachtverkeer verboden, verbindingsstraatje moeten rijden.

Zolang deze problemen nog niet naar bevrediging zijn opgelost, liggen sloop en nieuwbouw stil. Dat de winkel op 7 oktober dicht gaat, staat daarom allerminst vast. Wanneer de sluiting en sloop dan wel gaan gebeuren blijft onzeker. De betrokkenen, waaronder de gemeente, houden zich op de vlakte.



# Witte wijn en zilveren kogels

## Elke vrijdagmiddag jeu-de-boules in de Dunantstraat

Vorig jaar begonnen ze op het baantje voor een van de flats aan de Lutullistraat. Daar, grenzend aan de Paxlaan, ligt een door de gemeente verstrekt jeu-de-boulesbaantje, waar de naamloze Leuke-Dingen-Doen-Club, bestaande uit zo'n vijftien vrouwen die de jaren des ondersheids hebben bereikt, wekelijks met de zilverkleurige ballen gooit.

Dat doen ze voor de lol, maar ook met een zeker fanatisme, want een duimstok om de afstanden tot het kleine doelballetje (*coconnetje*) te meten behoort tot de vaste uitrusting, net als pen en papier, want de stand wordt bijgehouden, zodat er aan het eind van de middag een winnend team kan worden aangewezen.

Woordvoerster Ellen Veen: "Gezelligheid en fanatisme zijn ook een voorname reden waarom we zijn verhuisd naar het baantje in de Dunantstraat. De omwonenden van de Lutullistraat hebben niet geklaagd, maar we kunnen ons voorstellen dat ze last hadden van ons enthousiaste gebrul.

"Daar hebben ze in de Dunantstraat geen of minder hinder van, want de baan is iets verder verwijderd van de huizen. Maar minstens zo belangrijk is dat er een bankje staat, want je wilt ook wel eens zitten als je niet aan de beurt bent."

Naast en op het bankje bij het speeltuintje in de Dunantstraat staan onder meer een fles witte wijn, een pakje Tuc, pruimen en andere versnaperingen. De leden van de Leuke-Dingen-Doen-Club onderbreken regelmatig hun sportieve activiteiten om even tot rust te komen en lopende zaken te bespreken.

Dit keer is de toegenomen 'vertegeling' van de voortuinen aan de orde. geboren uit desinteresse en gemakzucht, terwijl de gemeente juist een actie 'tegel wippen'

ondersteunt. Een enkeling "ergert zich kapot" aan een verwaarloosde voortuin, een ander roemt daarentegen de vrijheid dat iedereen zelf mag weten hoe ermee om te gaan, en is blij dat Pax een wijk is, met sowieso flinke voortuinen. Vuistregel is: hoe jonger de wijk, des te kleiner de voortuinen.



Ander onderwerp: Spijtig is het verdwijnen van de appelbomen uit het openbaar groen. Plezierig daarentegen is dat er in Pax weer meer kinderen komen wonen nu de eerste bewoners van de vijftig jaar oude wijk zo langzamerhand op een leeftijd zijn gekomen waarop ze plaatsmaken voor nieuwe bewoners, vak jonge mensen met kinderen.

Een belangrijk onderwerp is ook het volgende Leuke Ding. Daarvoor wordt zelfs eens in de zoveel weken een speciale koffieochtend

georganiseerd, waarop aanwezigen ideeën kunnen opperen, waarna er in goed overleg een plan wordt gesmeed. Zo bezoekt de club graag tuinen, soms een tentoonstelling en zijn de leden al eens per trein een dagje naar Maastricht geweest.

Overigens is de club beslist geen besloten gezelschap. Wie op vrijdagmiddag rond een uur of vier een kijkje wil nemen, is van harte

welkom. En mocht die persoon een paar jeu-de-bouleballen hebben, dan kan hij of zij meteen meedoen.

Wie weet is er nog een glaasje witte wijn over. Al zijn de dames het erover eens dat het nog beter zelf een fles mee te nemen.

## Er ontbreekt iets aan het Kelloggpad

### Spelfout in straatnaam

Vergissen is menselijk. Zo werd in de jaren tachtig van de vorige eeuw de Reina Prinsen Geerlingsdreef in Toolenburg verkeerd gespeld, wat werd ontdekt door een nieuwe bewoner van de straat, die de gemeente erop wees dat Reina Prinsen Geerlig's zonder 'n' werd geschreven.

De gemeente weet de vergissing aan haast, omdat vrouwelijke raadsleden straten naar vrouwen vernoemd wilden hebben terwijl de bulldozers al door de wijk in aanbouw reden. Het duurde nog enkele jaren voordat de gemeente actie ondernam om de vergissing te herstellen. De gemeente wilde zeker weten dat er inderdaad een spelfout was gemaakt.

Pas toen bijna tien jaar later een broer van de op 24 november 1943 gefusilleerde verzetsheldin aan de bel trok, werd er actie ondernomen en zijn per 1 juli 2000 zijn de straatnaamborden vervangen en werden de officiële instanties van naamswijziging op de hoogte gesteld.

Laat er nou in Pax een soortgelijke fout zijn gemaakt. Bij het bruggetje over de Nieuwekerkertocht richting Bornholm is men een 'g' vergeten. De aanpalende Kelloggstraat is namelijk genoemd naar de Amerikaanse diplomaat Frank Kellogg (1856-1937), die in

1929 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg. Met een dubbele 'g' dus.



Nog een gelukje dat er geen mensen aan het Kelloggpad wonen, zodat er ook niemand schadeloos behoeft te worden gesteld mocht de gemeente het straatnaambord willen vervangen.

## De geschiedenis van de wijk Pax – deel 4

### Woningwetwoningen in Pax 9c

In september 1974 wordt door de gemeente de bouw van ca. 60 woningwetwoningen in Pax 9c, de Hammarskjöldstraat, aangekondigd. Waarschijnlijk zijn de woningen eveneens ontworpen door architectenbureau Zanstra, de Clercq, Zubli, Lammertsma en Partners uit Amsterdam en gebouwd door Holborn uit Lelystad. Informatie hierover is welkom. De huurwoningen zouden in 1975 aan de gemeente zijn opgeleverd.



### Veel belangstelling voor Pax X

In oktober 1975 startte de gemeente Haarlemmermeer, tot verdriet van de plaatselijke makelaars, met de verkoop van de woningen in Pax 10, de Wallenberg-, Florence Nightingale- en Pater Damiaanstraat. Ook in dit plan kregen inwoners van de gemeente,

die een goedkope huurwoning achter zouden laten, voorrang. Vanwege het grote aantal belangstellenden, meer dan 1600, werd er geloot bij de verkoop. Voor de 276 woningen zijn 8 verschillende typen, met 2 - 5 slaapkamers, ontworpen door



architectenbureaus Leo de Jong uit Rotterdam en INBO uit Woudenberg. De koopprijzen varieerden van 83.500 tot 138.500 gulden en de aannemer was Neduco uit Limburg. Bij de bouw werd gebruik gemaakt van prefab vloeren en binnenmuren die compleet per vrachtauto werden aangevoerd.



Opvallend waren ook de piramidevormige kunststof dakramen; de meeste zijn inmiddels vervangen. De bouw startte in december 1975 en de eerste woningen werden opgeleverd in september 1976.

## 1e woonerf in Haarlemmermeer

In juni 1976 komt het volgende nieuwbouwproject in de verkoop: Pax 4, de Bertha von Suttner- en de Jane Addamstraat. Het plan omvat totaal 136 premiekoopwoningen en 46 garageboxen.

Een aantal woningen krijgt een carpoort aan de straatzijde. De woningen worden gebouwd door Bouw- en aannemingsbedrijf J.M. Bakker uit Nieuw Venneep. Opvallend zijn de golfplaten daken met inpandig balkon waarin, zoals later bleek, asbest was verwerkt. Verkooprijzen vanaf 113.000 gulden met een rijksbijdrage van max. 16.225 gulden.



Op 10 december 1977 werd in de Bertha von Suttnerstraat, op feestelijke wijze, het eerste woonerf in Haarlemmermeer geopend.

## Ook Pax 3 in trek bij kopers

In februari 1977 wordt gestart met het volgende plan in de wijk: Pax 3, de Söderblomstraat. Ook hier worden de woningen gebouwd door bouwbedrijf Bakker uit Nieuw Venneep. In dit deel worden 277



premiekoopwoningen in 6 uitvoeringen gebouwd met een vanaf prijs van 113.000 gulden en een max. premie van 23.500 gulden. Ook worden er 28 premiewoningen gebouwd met aangebouwde praktijkruimte, 28 vrije sectorwoningen en 53 garages.



Voor de premiekoopwoningen hadden zich ruim 2000 belangstellenden gemeld en ook voor de vrije sectorwoningen waren bijna 250 inschrijvingen.

## Het laatste stukje...

Na de bouw van het Haarlemmermeerlyceum aan de Paxlaan, waarover later meer, bleef er een hoekje vrij tussen de school en het Wilsonpad. Op dit perceel wordt in 1987 gestart met de bouw van vrije sector koopwoningen naar een ontwerp van architectenbureau De Koning en Siezen uit Hoofddorp. Dit plan, Pax 11, omvat 34 woningen in 4 verschillende uitvoeringen waarvan een deel met aangebouwde garage of carport. De oplevering vond plaats in 1988. Tijdens de bouw werd het naambord voor de straat, de Steve Bikostraat, op 11 oktober

1987 feestelijk onthuld door toenmalig raadslid voor Groen Links Leo Mesman in bijzijn van burgemeester Aad van Dulst.



## Bedrijven gezocht

Pax staat weliswaar bekend als de groenste woonwijk van Hoofddorp, dat neemt niet weg dat er toch enkele bedrijven zijn gevestigd. De 'zichtbare' langs de Paxlaan kent iedereen. Maar verscholen in de wijk zijn er ook veel bedrijfjes die alleen herkenbaar zijn aan een bordje in de tuin, of zelfs dat niet. Nagelstudio's, rijscholen, loodgieters, massagepraktijken, pedicures, autopoetsers enzovoort. Zij zorgen mede voor de levendigheid in de wijk.

**Paxnieuws is op zoek naar deze bedrijven. Kent u er een of meer? Een mailtje naar [nieuwsbrief@wijkstraadpax.nl](mailto:nieuwsbrief@wijkstraadpax.nl) wordt bijzonder op prijs gesteld.**

## De bibliotheken van Pax

Voor wie erop let staan ze overal, minibibliotheekjes. Voor zover bekend telt Pax er vijf, allemaal ten noorden van de Asserweg. Paxnieuws wandelde erlangs en onderwierp ze aan een beoordeling, waarbij onder meer gelet werd op inhoud en vormgeving.

De oudste mini-bibliotheek staat in de **Schweitzerstraat**. In de eerste jaren was er ook nog een rekje voor cd's aan verbonden. Maar dat is alweer jaren leeg. Het bibliotheekje is inmiddels verplaatst naar een carport. En dat is maar goed ook, want de tand des tijds heeft zijn werk gedaan, al sluiten de deuren nog prima.

Wie die deurtjes opent, ziet (en ruikt) een verzameling boeken, die voor een groot gedeelte uit thrillers en ontspanningslectuur bestaat. De kast is vol, zo niet overvol.. Het is dan ook de grootste minibibliotheek van Pax, met onderin een aparte afdeling met kinderboeken.



Wie de Schweitzerstraat verlaat en richting winkelcentrum wandelt, kan daar, mits geopend, buurtcentrum **De Boerderij** binnenlopen. Daar bevindt zich onder de trap een boekenkast met opvallend veel



streekromans, alle in goede conditie dankzij het feit dat deze mini-bibliotheek zich binnenshuis bevindt. Liefhebbers van literaire werken hoeven hier niet te neuzen, want Het verdriet van België van Hugo Claus uit 1983, is alweer lang

geleden uit de kast verdwenen. Wellicht omdat het na al die jaren nog in zulke goede conditie verkeerde.

Liefhebbers van literatuur kunnen daarom beter even doorlopen naar de **Florence Nightingalestraat**, waar zich een klein maar fijn minibiebje

bevindt. Dit is duidelijk een plek voor liefhebbers, want de boeken verkeren vrijwel allemaal in goede staat en zijn vaak geschreven door auteurs met een reputatie, soms zelfs dankzij een Nobelprijs voor literatuur, of anderszins dankzij een plekje op de een of andere long-dan wel shortlist voor een Nederlandse prijs. Ook wie een oud Boekenweekgeschenk zoekt kan hier terecht.

Mocht de wandelaar toch niets van zijn gading hebben gevonden, dan kan hij het altijd nog even proberen in de **Hamarskjöldstraat**, waar het boekstation Hammarskjöld is te vinden. Ook hier moet, net als in de Schweitzerstraat, een deur worden geopend om de schatten te onthullen. Dat kost een beetje moeite, maar loont. Want ook hier staan boeken die dankzij het strenge deurbeleid er goed





uitzien. Met streng deurbeleid wordt het briefje aan de binnenkant bedoeld, dat de nieuwsgierige erop wijst dat hij mag lenen en ruilen, maar de verzameling niet mag aanvullen zijn met zijn eigen overvloedige boeken. Dat aanvullen doen de beheerders namelijk zelf. Het werkt wel, want de kast is allerm minst overvol en bevat bovendien voormalige bestsellers uit het spannende segment. Nadeel is wel dat de omloopsnelheid van de boekenrij niet groot is. Wie een kijkje heeft genomen maakt grote kans drie weken later bijna dezelfde collectie aan te treffen.

Wat dat betreft verandert de collectie in de minibieb bij de molen aan de **Hoofdweg** snelst, mede doordat daar veruit de meeste bezoekers langskomen. Het fraaie kastje op palen is de jongste van allemaal en staat op een strategisch gunstige plek. Je passeert het

vanzelf langs als je te voet of op de fiets naar het centrum gaat. Niet weinigen gebruiken het kastje als



echte uitleenbibliotheek. Soms keren boeken, na lezing, weer terug. Opmerkelijk is ook dat het kastje een religieuze component heeft. Nogal wat boeken en boekjes roepen op tot een christelijk leven, terwijl ´harde´ thrillers minder vertegenwoordigd zijn dan elders. Daar staat tegenover dat er soms ook Engelstalige boeken in staan. Door de vele bezoekers is de kans op een buitenkansje betrekkelijk klein, want ook hier geldt dat er meer halers dan brengers zijn. Net als in het gewone leven buiten de boeken

## Licht en schaduw in de Wilsonstraat

### Kunstgalerie De Tuinkamer

**De tweede helft van seizoen 2023 van kunstgalerie De Tuinkamer in de Wilsonstraat is vrijdag 25 augustus begonnen met een verkooptentoonstelling van fijnschilderes Roos van der Meiden, glaskunstenares Ineke Smienk en beeldhouwster Monique Nuwenhof. De tentoonstelling, die de naam Luce e Ombra heeft gekregen, duurt tot en met zaterdag 7 oktober.**

Galerie De Tuinkamer is een initiatief van het echtpaar Piet en Els Dees, dat een deel van hun woonhuis en de tuin heeft vrijgemaakt voor het houden



tentoonstellingen, waar telkens drie kunstenaars hun werk laten zien.

Voormalig leraar wis- en natuurkunde aan het Herbert Vissers College in Nieuw-Vennep: "We zijn hier zeven jaar geleden na onze pensionering mee begonnen. We hebben toen ons huis en onze tuin verbouwd tot een galerie met een beeldentuin."

Soms ontmoet het echtpaar mensen in Pax, die aangenaam verrast zijn een kleinschalige, maar volwassen kunstgalerie in hun woonwijk

aan te treffen. Piet Dees: "Dat kan ik me voorstellen, het is ook een ongebruikelijke plek. Maar wij zijn er dan ook niet op uit geld aan onze liefhebberij te verdienen.



Onze drijfveer is mensen ontmoeten, kunst promoten, kunstenaars de mogelijkheid tot verkoop te geven en bij te dragen aan een goed doel. Een deel van de opbrengst gaat dit jaar naar Terre des Hommes."

Wie op vrijdag of zaterdag (dan is de galerie geopend) een kijkje neemt in De Tuinkamer zal beamen dat van bovenstaande woorden geen woord gejoekt is. De ontvangst is hartelijk, de kunst is toegankelijk, de prijzen zijn billijk en de sfeer is ongedwongen. Piet en Els Dees zijn altijd bereid tot het geven van een toelichting op de tentoongestelde werken en anders zijn er altijd nog op een scherm de filmpjes te zien, waarop de kunstenaars vertellen over hun werk.

Piet Dees: "Die kun je trouwens ook op YouTube bekijken, waar we een eigen kanaal hebben waarop men zich kan abonneren.

***De expositie "Luce e Ombra" is te zien tot en met 7 oktober op vrijdag en zaterdag van 10 tot 17 uur en op afspraak. telefonisch 023- 5623858 of via [pj.dees@quicknet.nl](mailto:pj.dees@quicknet.nl) Galerie de Tuinkamer, Wilsonstraat 61, 2131 PM Hoofddorp.***

***De volgende tentoonstelling begint op 3 november. Dan is er werk te zien van Gré Dubbelman (emaille), Iris Rijntjes (sieraden) en Saber Mikael (beelden, hout, metaal, brons, glas).***

## Lichtkunstwerk bij Fort van Hoofddorp

### Voormalige brugpijlers krijgen nieuwe functie

Er komt een groot stalen kunstwerk in de gracht bij het Fort van Hoofddorp, dat is ontworpen door de Duits-Iraanse kunstenaar Siba Sahabi en architect Serge Schoemaker. Het gevaarte van 4,5 bij 5,25 meter en 2,80 meter hoog, genaamd "Syndesmos" (naar het Griekse woord "verbinding"), komt te staan op de twee pijlers, waarop voorheen de trekbrug rustte die de verbinding met het forteiland vormde.

Het kunstwerk wordt een zogenoemd lichtkunstwerk, wat betekent dat het gaat branden zodra de schemering ingaat en om middernacht weer dooft. Het gevaarte bestaat uit meerdere driehoeken, die zijn opgenomen in twee met elkaar vervlochten grote driehoeken, wat refereert aan de driehoekige vorm van het forteiland.

De bouwer van het kunstwerk, Stieva Metaal Groep in Aalsmeer garandeert dat het staal, het verzinkwerk en de poedercoating ten minste vijf jaar goed blijft, terwijl de lichttechniek een garantieperiode van twee jaar heeft.

Het beoogde kunstwerk is gepresenteerd aan de zogenoemde klankbordgroep, die er nadrukkelijk op heeft gewezen dat het

kunstwerk hufterproof moet zijn. Dat wil zeggen: bestand tegen vandalisme. Daar is volgens de bouwers zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Het werk is vanaf de walkant niet aan te raken, wat de kans dat wordt geklommen, gekrast, gesloopt of geveerd minimaal is.

Overigens kan niet helemaal worden uitgesloten dat het kunstwerk niet doorgaat. De gemeente, die het kunstwerk mede subsidieert, heeft op 10 augustus een zogenoemde omgevingsvergunning verleend.

Het verlenen van een dergelijke vergunning behelst ook dat er bezwaar kan worden gemaakt. Wie dat wil doen, heeft daarvoor tot 22 september de tijd.



## Een treurige geschiedenis van komen en gaan

### Kwartaalblad Meer-Historie over 47 jaar winkelcentrum Pax

In het deze maand verschenen kwartaalblad *Meer-Historie* heeft wijkbewoonster Janny Herfst de 46-jarige geschiedenis van winkelcentrum Pax beschreven. Het is een nostalgisch, maar ook wat treurig stemmend verhaal, want het 47-jaar oude winkelcentrum heeft vanaf het begin een noodlijdend bestaan gekend.



Winkels kwamen en verdwenen, waaraan ook een verbouwing in 1998 niets kon veranderen. De warme bakker, de slager, de drogist en de groenteboer, ze reddden het allemaal niet en maakten

plaats voor onder meer een tattooshop, een fitnessruimte, een audicien, een fietswinkel of een pop-up shop voor winkelrestanten. Maar ook die verdwenen, al dan niet vrijwillig.

Wat resteerde was een lekkende, lege gang met aan het eind daarvan supermarkt Vomar, het zusterbedrijf van pandeigenaar Hoorne Vastgoed.

En ook de supermarkt verdwijnt. In ieder geval voorlopig, want het gebouw wordt gesloopt. Of, wanneer en in welke vorm het daarna weer terugkeert, is onduidelijk. Hoorne Vastgoed heeft weliswaar plannen en getekende impressies gepresenteerd, maar vooralsnog is er nog steeds geen vergunning verleend.

*Meer-Historie* is een uitgave van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius en kost in de losse verkoop 6 euro (onder meer bij boekhandel Stevens). Een abonnement kost minimaal 22,50 euro. Inlichtingen: [meer-historie-magazine@shmdc.nl](mailto:meer-historie-magazine@shmdc.nl).

## Gezellig uit eten in De Boerderij

Kom in de even weken op woensdag samen met jouw buurtgenoten dineren in buurthuis De Boerderij. Vrijwilligers verzorgen die avond een heerlijk vers 3-gangen diner. Ontspannen eten en ongedwongen contact met bewoners uit de wijk. Vanaf 6 september om 17.00 uur ben je van harte welkom. Het diner is om ca. 19.00/19.30 uur afgelopen.

Benieuwd naar het menu? De week daarvoor hangt het in De Boerderij.



De kosten zijn slechts € 7,00 per persoon en zijn exclusief drankjes. Voor deelname moet je je wel vooraf aanmelden bij de bar

in De Boerderij, via [mail](mailto:maatsoet@boerderij.nl) of telefonisch op 023 - 563 46 22 en vooraf te betalen, per pin of contant. Voor de mensen die zijn geweest kan inschrijven pas vanaf de dinsdag na het dinercafé om ook anderen de kans te geven hieraan deel te nemen. Er is plek voor 27 gasten.

In de oneven weken, vanaf 13 september, kun je weer deelnemen aan een 3-gangen lunch in De Boerderij van 12.00 tot ca. 13.30 uur (inloop vanaf 11.45 uur). Kom kennismaken en praten met bewoners uit de buurt tijdens een heerlijke lunch, verzorgd door onze vrijwilligers Alie, Sylvia en Caroline. ). Kosten € 5,00 inclusief een glas water, melk of karnemelk, exclusief verdere consumpties. Ook hiervoor geldt: vooraf inschrijven en komen betalen, dit kan eventueel direct na de lunch al voor de volgende keer.

### Enthousiaste hulp gezocht

De kookclub in de Boerderij is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor het bereiden of serveren van de lunch of het diner.

Opgeven kan bij de beheerders van de Boerderij.

Lutulistraat 139 of tel. 023-5634622

## Tafeltennissen voor je plezier

Op de maandagavond is in de grote bovenzaal van De Boerderij een tafeltennisclub voor recreanten actief: RTTV-Pax. De club bestaat inmiddels zo'n 35 jaar en kent een bescheiden aantal leden (meestal tussen de 12 en 20), is niet aangesloten bij een bond en speelt niet in competitieverband. Het gaat vooral om het plezier in het spelen en elkaar ontmoeten. Het spelniveau varieert van totale beginner tot oud-competitiespeler. De club is er voor iedereen met een minimum leeftijd van 18 jaar. De contributie bedraagt € 20,00 per halfjaar; de eerste maand is gratis.



Er wordt veel gedubbeld; dan kunnen meer mensen tegelijk spelen, maar single-partijtjes zijn ook mogelijk. De club beschikt over 3 officiële wedstrijdtafels en ook het andere materiaal voldoet aan de officiële eisen. Er zijn geen kleedkamer of douche beschikbaar; de meesten van ons kleden zich thuis om en wisselen ter plekke van schoeisel. Binnensportschoenen zijn aan te bevelen, een batje is eventueel beschikbaar.

De zaal is bereikbaar via de brandtrap aan de zijkant van De Boerderij (bij de brug naar Vomar) en gaat open om ca. 20.15 uur; er wordt gespeeld tot ca. 22.30 uur.

Na afloop kan nog een drankje worden genuttigd in de bar; niet verplicht, wel leuk.